

# NORDIC

HET NOORD-EUROPA MAGAZINE

Met  
**GRATIS**  
Tabletversie  
bij abonnement

## Poolcirkel Express

In dit nummer:  
Outdooravonturen Fins Lapland  
Actief in Zweeds Idrefjäll  
Stavanger en Ryfylke hebben alles  
Pinewood: kleding voor alle seizoenen  
Scandinavische designers

23<sup>e</sup> jaargang — nr 1 — Voorjaar 2015  
Losse nummers €5,95



AP 8 718347 860189





# Noord-Scandinavië op eigen houtje

Fly, Drive & Camp vanuit Fins Lapland

TEKST JAAP VAN SPLUNTER  
FOTOGRAFIE SCANDINAVIAN SUMMERSPORTS

Heerlijk tot rust komen tijdens een Camp, Fly & Drive-tour

**Reizen in alle vrijheid door het beste dat Noord-Scandinavië te bieden heeft. Geen luxe hotels, maar zelf je tentje opzetten in de ongerepte natuur van een bijzonder stukje Scandinavië. De Poolcirkel is het startpunt en de reismogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd.**

Fins Lapland is ongekend populair bij de liefhebbers van wintersport, maar minder bekend is dat dit gebied in de zomer ook uitermate aantrekkelijk is. De sneeuwscooters worden dan verruild voor mountainbikes, het Noorderlicht voor Middernachtzon, de hondensledetocht voor een kanotocht en de iglo voor een kota. De afstand in het Hoge Noorden is echter wat de meeste mensen vaak nog wel afschrikt. Maar als je geen lange en vermoeiende autorit wilt maken om er

te komen, pak je gewoon het vliegtuig naar Rovaniemi, waar niet alleen de Kerstman en de Poolcirkel op je wachten, maar tevens een huurauto met een complete trekking- en kampeeruitrusting in de kofferbak. Klaar om te gaan en te staan waar je wilt, zeker ook omdat een vaste route of een van tevoren gereserveerde verblijfplaats niet noodzakelijk is. Heb je geen zin om op een camping te staan? Geen probleem, want met het allemansrecht kun je bijna overal terecht, mits je natuurlijk

wel je gezond verstand gebruikt. En op een regenachtige dag kun je altijd nog uitwijken naar de dichtstbijzijnde trekkershut (Stuga) of vissershut (Rorbu). Hier geldt met recht: vrijheid, blijheid, zoals je dat in Scandinavië gewend bent.

## Meest geboekt

In de vorige editie beschreven we al de prachtige nationale parken Urho Kekkonen en Park Lemmenjoki en de Arctic Ocean Road, de ideale uitvalsbasis om vanuit Rovaniemi het noorden van Fins Lapland te verkennen. Maar als je er toch bent, waarom dan niet meteen het noorden van Noorwegen en Zweden meepakken? Een logische gedachte,



die steeds meer reizigers naar het noorden van Scandinavië ontdekken. René Köhler van Scandinavian Summer/Wintersports merkt het ook steeds meer in de sterk toegenomen boekingen: “De meest geboekte fly, drive & camp is een rondreis van twee weken vanuit Rovaniemi, waarbij grofweg de route Fins Lapland, de onvermijdelijke, maar niettemin prachtige Noordkaap, het ‘Parijs van het Noorden’ Tromsø, de ronduit spectaculaire eilandengroep de Lofoten, het Zweedse dorp Abisko met z'n gelijknamige nationale park, en het fascinerende ijzerertscentrum Kiruna wordt gevolgd, om tot slot weer te eindigen in Rovaniemi. Kortere verblijf kan natuurlijk ook met een aangepaste route. Zeker voor mensen die nog niet zo bekend zijn met kamperen is dit een mooie eerste kennismaking, waarbij je niet een dure kampeeruitrusting hoeft aan te schaffen en eerst eens kunt uitproberen of het bevalt.”

## Vrijheid, blijheid

Uiteraard zijn er ook andere reismogelijkheden beschikbaar, zoals een groepsrondreis die grofweg dezelfde route volgt, een Laps outdooractiviteitenpakket en individuele hikes of groepswandelingen, variërend van eenvoudige tot zware trekkings. “De uitrusting is licht en geschikt voor meerdaagse trektochten in bijvoorbeeld de nationale parken Lemmenjoki

**‘Zeker voor mensen die nog niet zo bekend zijn met kamperen is dit een mooie eerste kennismaking**

en Urho Kekkonen-park, zoals ikzelf ook heb uitgetest”, legt Köhler uit. Voor welke variant je ook kiest, centraal staat dat data en tarieven niet zijn gebonden aan vaste vertrekmomenten. Zo is in principe elk vertrek/retourmoment mogelijk en kun je zelf de duur van de reis bepalen. Daarnaast kun je ook zelf nog het vliegticket via internet aanschaffen, omdat dit verreweg de goedkoopste (en inmiddels algemeen geaccepteerde) manier is. Er wordt dan voor gezorgd, dat er een huurauto met kampeeruitrusting gereedstaat bij aankomst op de luchthaven. “En hoewel er geen vaste routes van tevoren zijn uitgestippeld, kunnen we uiteraard wel adviseren in de te kiezen route. Afhankelijk van de persoonlijke interesse in bijvoorbeeld outdoor (nationale parken) of cultuur (Samicultuur)”, sluit Köhler af. We zeiden het al: vrijheid, blijheid.

Meer informatie:

[www.scandinaviansummersports.nl](http://www.scandinaviansummersports.nl) 



Lekker je tentje opzetten waar je zelf wilt



Lekker je maaltje klaarmaken aan het kampvuur



Een kanotocht mag natuurlijk niet ontbreken in Fins Lapland