



LAPS OUTDOORAVONTUUR

Zaterdag - Reisdag

Vandaag reis je via een direct vlucht van Amsterdam naar Rovaniemi. Vanaf de luchthaven word je opgehaald door een begeleider van Scandinavian Summersports. Hier ontmoet je ook de medereizigers van jouw Laps outdooravontuur. Gezamenlijk vertrekken jullie richting de lodge in Pyhä. Hierbij passeren we de Poolcirkel wat natuurlijk even een stopje waard is! Tijdens de rit van ca. 1,5 uur rijden we door een landschap met veel bomen en meren ...en we komen vast de eerste rendieren al tegen!

We zullen waarschijnlijk net na de middag bij de lodge arriveren. Hier genieten we eerst van een lekkere soeplunch waarna er tijd is om de kamers te betrekken en de omgeving rond te lodge te verkennen. Ook is er 's middags nog tijd voor een supermarktbezoek. Rond 19:00 uur schuiven we aan tafel voor een heerlijk dinerbuffet en nemen we het weekprogramma door. Op tijd naar bed gaan wordt nog een moeilijke opgave deze week, want de zon staat hier 24 uur per dag boven de horizon!

Note: Elke avond kun je genieten van een heerlijk dinerbuffet met lokale specialiteiten als zalm en rendier vlees. Tijdens de driedaagse tocht koken we zelf eenvoudige outdoormaaltijden.

Zondag - Voorbereiding driedaagse trekking & rotsklimmen

Na het ontbijt nemen we eerst samen de route voor de driedaagse trekking door. Ook geven we tips over het materiaalgebruik en delen we de foerage-pakketten uit. Je krijgt van ons een slaapzak met liner, een matje en kookgerei te leen. Indien gewenst kun je ook nog wandelstokken lenen. Hierna inventariseren we wat we verder nog meenemen en verdelen we de gezamenlijke spullen. Zelf zorg je voor een rugzak met tenminste 50 liter inhoud. We overnachten in (schuil)hutten, dus kunnen we de tenten thuislaten. Dit scheelt aanzienlijk in gewicht!

Nadat we de tocht zo goed mogelijk hebben voorbereid, rijden we naar het National Park Center waar je zelf eventueel nog een topografische kaart kunt kopen. Hierna ontmoeten we de jongens van Bliss Adventure, zij gaan ons helpen bij het rotsklimmen. Nadat we de benodigde materialen hebben ontvangen, lopen we naar de rotswand. Hier leren zij ons de beginselen van het klimmen en kunnen we het daarna zelf in praktijk proberen te brengen. Gezekerd door de ervaren instructeurs wagen we een poging naar de top.

Bij de rotswand is een vuurplaats waar we uiteraard vuur maken, koffie en thee bereiden en worstjes grillen. Dus als je niet aan het klimmen bent kun je lekker genieten van je lunch. Nadat we ongeveer 2 uur bezig zijn geweest, is het tijd om af te taaien. We rijden nog even langs de supermarkt voor de laatste boodschappen alvorens we naar de lodge terugkeren. Hier heb je voor het eten nog de tijd om je rugzak te pakken. Na het eten kun je heerlijk relaxen in de sauna en natuurlijk even een duik nemen in het frisse water!

Note: In de vrije uurtjes kun je bij de lodge gebruik maken van de aanwezige fietsen, bootje, slackline of SUP's. Je hoeft je dus niet te vervelen!

Maandag - Trekking dag 1

Vandaag gaat het avontuur beginnen. We starten de eerste etappe van onze driedaagse trekking in Pyhä. Eerst lopen we door een mooie kloof, langs een waterval om vervolgens een aantal steile trappen omhoog te nemen richting een vuurplaats. We zullen de komende dagen een aantal van deze mooie plekken tegenkomen en zeker een aantal gebruiken om vuur te maken, uit te rusten en wat te eten.

Hierna beginnen we aan de klim naar de hoogste bergtop uit de omgeving: de 540 meter hoge Noitautunturi. Vanaf deze top hebben we een prachtig uitzicht over de regio. We volgen de bergkam verder naar beneden richting de eerste overnachtingsplek bij Huttujärvi. Hier maken we natuurlijk eerst weer vuur en stoken we de oude sauna bij het meer op. Samen bereiden we een maaltijd boven het vuur en genieten we van de sauna. Alhoewel het nog volop licht is, zullen we de warme slaapzakken moeten opzoeken voor de benodigde nachtrust. Morgen weer een mooie loopdag voor de boeg!

Note: Heb je nog nooit gekampeerd? Geen zorgen, deze reis is toegankelijk voor iedereen met een avontuurlijke instelling!

Dinsdag - Trekking dag 2

Hoe bijzonder is het om middenin de wildernis van Lapland wakker te worden? Misschien maakt alleen een passerend rendier wat geluid, maar voor de rest is de stilte oorverdovend. Om goed wakker te worden kun je een heerlijk frisse duik in het meer nemen! We maken vuur





LAPS OUTDOORAVONTUUR

en bereiden het ontbijt. Hierna breken we het kamp op en maken ons klaar voor de tocht van vandaag. Doel is de wilderniscabin bij Yrjölä. Vandaag lopen we de langste etappe van de tocht, maar met minder klimmetjes. We lopen door dichte bossen, over een bergkam en over planken door het moeras. Ook lopen we langs de bijzondere amethistenmijn. Al naar gelang het tijdstip van passeren kunnen we (tegen betaling) eventueel ook nog even een bezoekje brengen aan deze bovengrondse mijn.

Hierna lopen we nog ca 4 km door naar de cabin. Inmiddels kent iedereen de dagelijks drill al; hout hakken, vuur maken en de sauna opstoken! We bereiden een outdoormaaltijd en de liefhebbers kunnen de sauna nog in. Daarna heerlijk slapen...

Woensdag - Trekking dag 3 & retour bij lodge

Vandaag beleven we alweer de laatste dag in de Lapse wildernis. We kunnen de tocht naar omstandigheden en spirit aanpassen. De mooiste weg leidt ons in een kilometer of 9 naar het eindpunt in Luosto. We kunnen, indien nodig, de tocht eventueel ook nog wat inkorten.

Bij terugkomst bij de lodge, staat als beloning de hout gestookte hot tub al voor ons klaar. Een welkome verrassing na deze trekkingstocht met vele kilometers Lapse wildernis in de benen! Na de driedaagse trekking is dit wel een hele fijne beloning!

Donderdag - Vrij te besteden dag

We ontbijten wat later dan normaal zodat je heerlijk kunt uitslapen. Er is tijd om de rugzakken uit te pakken en de uitrustingen schoon te maken. Verder is de dag vrij te besteden. Je hoeft je zeker niet te vervelen want rondom de lodge is er veel te beleven. Je kunt een bootje pakken om een rondje op het meer te varen. Of meer uitdaging zoeken op een SUP plank. Er hangt een slackline (soort evenwichtskoord) of je kunt eventueel een hengeltje uitgooien. Kortom, genoeg te doen. Wil je liever nog op pad, dan kun je een fiets pakken en zelf de omgeving verkennen.

Vrijdag - Kanotocht over de Pyhäjoki

Vandaag gaan we een aantal uurtjes kanoën. Na het ontbijt vertrekken we naar het startpunt vanwaar we met kano's een tocht over de Pyhäjoki rivier zullen maken. Het zijn zogenaamde Canadese kano's waar je met twee personen in plaatsneemt. We peddelen ca. 10 km stroomafwaards. De rivier is niet heel diep of snelstromend, perfect dus voor de beginnende kanoër. Na de nodige aanwijzingen zul je merken dat het peddelen je steeds gemakkelijker afgaat. Uiteraard stoppen we onderweg nog om in de natuur te lunchen.

's Avond is er een heel speciaal afscheidsdiner in onze eigen kota. We gaan traditioneel een zalm op een plank bij het vuur grillen! Ieder krijgt een taak zodat we gezamenlijk de maaltijd bereiden én nuttigen. Bij een afsluitende borrel bij het kampvuur zullen de belevenissen van de afgelopen week zeker de revu passeren!

Zaterdag - Reisdag

Helaas, aan al het goede komt een einde. We moeten afscheid nemen van de wildernis, de mooie lodge en Lapland. Gezamenlijk rijden we naar de luchthaven van Rovaniemi voor de retourvlucht naar Amsterdam. Enige uren later sta je weer op Nederlandse bodem, maar wel met een hele bijzondere ervaring rijker!





LAPS OUTDOORAVONTUUR

REISDATA & TARIEVEN 2017 PER PERSOON O.B.V. 2 PERS.:

Zaterdag 8 juli € 1550 p.p.

INCLUSIEF:

- ☉ Directe vlucht Amsterdam-Rovaniemi incl. luchthavenbelasting, brandstof toeslagen & ticketingfee
- ☉ Reserveringskosten & SGR bijdrage
- ☉ Transfers
- ☉ 5 Overnachtingen in de houthakkerslodge Ukonhattu in een tweepersoonskamer. Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig. De badkamers zijn gedeeld.
- ☉ Eindschoonmaak (geen dagelijks schoonmaak)
- ☉ Ontbijt & diner & lunch (pakket)
- ☉ De hele dag door koffie, thee & bessensap
- ☉ Driedaagse hike door National Park incl. gebruik slaapzak, liner, matje & eet/kookgerei etc. Een rugzak verzorg je zelf.
- ☉ Kanotocht over de Pyhäjoki rivier (4-5 uur)
- ☉ Basisles rotsklimmen (ca 2 uur)
- ☉ Eénmaal hout gestookte hottub
- ☉ Gebruik sauna
- ☉ Gebruik bootje, fietsen & sup
- ☉ Gebruik vuurhut bij het meer & grillkota
- ☉ Nederlandse begeleiding

EXCLUSIEF:

- ☉ Verzekeringen
- ☉ Terrkingrugzak met tenminste 50 liter inhoud
- ☉ Overige privé uitgaven

BELANGRIJK!

De host/begeleider verblijft in dezelfde lodge in een appartement met eigen opgang. Hij/zij kent de regio op zijn duimpje en kan je zodoende goed adviseren en bijvoorbeeld advies geven over je kleding en uitrusting. Wel zo vertrouwd!

Reisduur is 8 dagen, van zaterdag tot zaterdag. De vluchttijden zijn indicatief. Hiervan kan afgeweken worden! De vluchten worden verzorgd door Transavia en gaan direct van Amsterdam naar Rovaniemi.

De Ukonhattu is een groepsaccommodatie met tweepersoonskamers. Er zijn twee gezamenlijke badkamers waarvan één met sauna. Tevens is er een grote gezamenlijke woonkamer, een woonkeuken, een vide annex lounge en een grote sauna direct aan het meer. Reis je alleen dan boek je een kamer voor jezelf tegen een bijbetaling van € 300,-. Dit geldt echter o.b.v. beschikbaarheid. Kamers delen met een medereiziger is mogelijk doch op aanvraag.

Voor deze actieve reis is een gezonde basisconditie vereist. Minimaal 6, maximaal 10 personen.

Het beschreven programma beleef je exclusief met jouw groep. Deelname aan de verschillende programma onderdelen is niet verplicht! Er kan altijd naar een alternatief worden gekeken, restitutie is echter niet mogelijk. De programmadagen kunnen onderling nog wisselen.

Scandinavian Summersports behoudt zich het recht voor om het programma aan te passen. Vervoer ter plaatse wordt door de reisbegeleiding ter plekke in overleg georganiseerd. De reisbegeleider kan te allen tijde het programma aanpassen of wijzigen indien er gevaar kan ontstaan door externe factoren (b.v. weersomstandigheden) en/of individuele factoren (b.v. lichamelijke conditie).

